

5^e Kerstdag 2025

Zoals ieder jaar was het in 2025 ook weer kerst, en dus was er ook weer een 5^e kerstdag. In de weken vooraf waren er in de WhatsApp groep al wat hints over het programma maar heel veel details waren er nog niet. Omdat er chauffeurs gezocht werden was alleen bekend dat we niet met openbaar vervoer zouden gaan dit jaar.



Om 9:00 werd er verzameld voor het ontbijt bij Hans en Koen. Piet-Hein ging dit jaar niet mee, Dinand versterkte de club, en verder was de groep gelijk aan vorig jaar. Zestien mannen.

Iedereen was op tijd en we lieten het ontbijt goed smaken.

Tijdens het ontbijt moest iedereen een 3D geprint woord "5eKerstdag" uit een mand trekken, in 3 verschillende kleuren. Zo werden de groepen gemaakt voor het 5^e Kerstdag Hitster spel.



Iedereen kent het spel Hitster wel waarbij muziekfragmenten in de juiste chronologische volgorde gelegd moeten worden, maar Hans en Koen hadden een ietwat ingewikkeldere versie gemaakt voor deze 5^e kerstdag. Het grootste verschil was dat alle nummer live door Koen werden gespeeld op de gitaar. Vervolgens konden er per fragment 5 punten behaald worden, Artiest, Nummer, Jaar, Volgorde en LP Hoes. In de eerste ronde werden 12 nummers gespeeld op de akoestische gitaar. Er werd fanatiek gestreden, "natuurlijk : Layla van Eric Clapton, maar uit welk jaar ook al weer?". Artiest en Titel werden meestal wel gevonden, jaar en LP hoes was vaak moeilijker. Nadat we alle nummers hadden gehad was het tijd om na te kijken. Nogmaals passeerde alle nummers de revue, nu in de juiste volgorde. Iedereen noteerde de punten per track, en zo kwam team groen als winnaar van ronde 1 uit de bus.



Tijd voor ronde 2. De akoestische gitaar ging in de koffer en de elektrische gitaar met versterker kwam tevoorschijn. De burens waren niet thuis, dus het ging erop. AC/DC, Nirvana, Guns and Rozes, allemaal kwamen ze voorbij. Het leek wel of team rood en geel revanche wilde nemen, want de strijd was nog feller als in ronde 1. Omdat het uiteindelijk maar een spelletje is, en meedoen belangrijker is dan winnen laten we in het midden wie de 2^e ronde heeft gewonnen.



Dorst; dat hadden we er van gekregen, en het was inmiddels 12:00 geweest, dus een eerste biertje lieten we ons goed smaken.

Zoals iedere jaar werd alles weer netjes vastgelegd door Gijs in het grote 5^e Kerstdag Dagboek. Misschien moeten we eens op zoek naar een uitgever 😊



Om 13:00 stonden de privé taxi's klaar en we vertrokken richting Nijnsel. Het was voor de meeste nog steeds een verassing wat we zouden gaan doen.



Eenmaal aangekomen op locatie was vrij snel duidelijk wat we gingen doen. We waren bij “Crole Natuurrund” voor een BBQ workshop.

<https://www.crole.nl/>

We kwamen aan op een boerderij tussen Nijnsel en Mariahout en vrijwel direct zagen we een kudde schotse hooglanders in de wei staan. Leon (de eigenaar) beheert deze dieren die normaal in de zomer grazen rond de hazenputten. Mooie dieren blijven het, maar er was werk aan de winkel.

Binnen stonden al een aantal kamado's te roken, en de 'open haard' was ook al goed aan. Op tafels lag van alles klaar, vlees, kruiden, specerijen en alle andere ingrediënten die we nodig zouden gaan hebben.

Eerst kregen we uitleg van Leon. Hij vertelde wat over zijn passie voor goed vlees, zijn workshops, en zijn inbreng in kweekvlees. Natuurlijk kregen we daarna uitleg over de kamado, wat is het, hoe steek je hem aan, en met name hoe regel je de temperatuur?

Hierna kregen we een korte uitleg over de gerechten die we zouden moeten gaan maken, en daarna werd er per tweetal een gerechten gekozen om te gaan maken.

Handen wassen, schortjes aan, en aan de slag!

Eerst de recepten goed lezen en dan maar eens proberen er iets van te maken. Gelukkig konden we altijd terugvallen op de hulp van Leon en zijn pitmaster. Omdat we binnen stonden en de kamado's dus ook binnen stonden te roken hing er al snel een rooklucht, maar gelukkig konden we de droge lucht wat compenseren met een biertje of wijntje.

Omdat we verschillende gerechten moesten maken, met ook verschillende bereidingstijden waren er zo steeds gedurende de workshop gerechten klaar. De 'koks' liepen dan rond met hun gemaakte gerecht, gaven wat uitleg, en belangrijk, we konden proeven.

Behalve vlees waren er ook groente en aardappel gerechten, en zelfs een nagerecht op de kamado was aanwezig. Het was super leuk !!





Na het eten hebben we de schotse hooglanders nog even mee wortelen gevoerd.

Rond 19:00 waren onze privé taxi's er weer voor de terugrit naar Best.



Weer terug op de Ruigvelden werd de dag nog eens rustig na besproken. Eerst onder het genot van een kopje koffie, later nog met een paar lekkere Belgische biertjes.

Helaas verliep het einde van de dag voor ondertekende iets anders dan gehoopt. Een ambulanceritje, dotteroperatie met stentplaatsing en een paar dagen ziekenhuis op de hartbewaking. Ik ben inmiddels weer thuis en klaar voor 5^e kerstdag 2026 !

Deelnemers 2025

Bob	Bas	Frank	Maarten
Frans	Dinand	Joeri	Koen
Hans	Pieter	Marc	Mark
Gijs	Sven	Joep	Eric

